

Regeneratie

De geneeskunde is al enige tijd volop bezig het stukje regeneratie eigen te maken. Er is zelf een aparte afdeling/discipline: Regeneratieve geneeskunde en stamcellen (bron: UMC Utrecht). Regeneratie (geneeskunde): “ is erop gericht om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelfherstellende vermogen van ons lichaam.”

Waarom wilt men dit onder de knie krijgen? De voordelen zijn te “wonderlijk” om op te noemen “het volledig herstellen van een verwijderde/beschadigde lichaamsdeel.” In de natuur kent men enkele voorbeelden zoals de; Axolotl salamander (Mexico), regenwormen, en de stamcel. Waarbij de stamcel wel het hoofdpunt is van aandacht. Deze heeft namelijk de capaciteit om regeneratief te zijn en dan wel die van een baby’s, vandaar ook de grote interesse in het embryo/stamcel onderzoek. Het regeneratieve vermogen neemt namelijk significant af narmate wij ouder worden. Daarom blijft het zorgelijk dat men zich zo fixeert op de zogenaamde embryo (baby’s) voor stamcel onderzoek. Grote vraag is hoe komt men aan deze baby’s? En wat wordt er al dan niet in werking gezet om het “legaal” te maken en het verder uit te breiden (Embryowet – BWBR0013797)?



Axolotl salamander

Ik haalde al eerder aan dat de voordelen “wonderlijk” zijn hierbij zinspeel ik op De Wonderbare geneesheer, Jezus Christus, die zonder geneeskundige ingrepen zieken volledig herstelde (regeneratie) en wel voornamelijk met zijn woorden (Mattheüs 12:13; - Toen zeide Hij tot dien mens: Streck uw hand uit; en hij strekte ze uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere-).

Onze Heer is gisteren, heden en in de toekomst dezelfde en is nog steeds in staat mensen te genezen.

Geneeskunde is niet fout maar als er een perverse farmaceutische industrie erachter staat om er alleen maar onevenredig veel geld mee te verdienen is het fout (1 Timotheüs 6:10 – Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad...-). Daarom waarom zouden we onze hoop en geloof niet met de woorden van Paulus toepassen – Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb geve ik u; in den Naamban Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! - (Handelingen 3:6)

Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)!