

Synchronisatie

De tijd waar we ons in bevinden is een tijd waarbij er niet eerder zoveel “effort” wordt gestoken om het leven van de mens te synchroniseren (gelijk zetten a.d.v. systemen). Dit wordt al langer toegepast in het leger bijvoorbeeld voor operationele doeleinden. Men kent vanuit het leger (in de luchtvaart als UTC¹- tijd) namelijk de zogenaamde “Zulu- tijd” waarbij 01:00 Amsterdam ook 01:00 Zulu Honolulu is.



Gelijk zetten horloges voor een militaire operatie (1944).

Het idee is niet nieuw vanuit Bijbels perspectief als je Genesis leest over de toren van Babel, allemaal onder het “mom” om het gemakkelijker te maken want wat zeiden de mensen (Gen. 11:4) – laten wij ons een stad bouwen....opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden-. Dit synchroniseren zal niet ophouden totdat de synchronisatie in alle vlakken (social) media, financiën (IBAN²), tijd (GPS³), gezondheid (patiëntendossier) etc. gelijk is. Wat is het antwoord op het komende scenario? In het boek Joël wordt een krachtig belofte gedaan over de synchronisatie niet vanuit het mensen hart (wil) maar vanuit God’s Geest (wil). In Joël 2:28-32 wordt de uitstorting van de Geest God’s op al wat leeft beschreven. Dit allemaal in een tijd van grote tekenen (2:30) waarbij de Geest God’s ervoor zal zorgen dat er een opwekking zal zijn door het profiteren, dromen en gezichten die de mensen zullen krijgen. Hieruit komt het doel van het mensen hart naar voren namelijk om naar eigen wil zijn leven in te delen of de wil God’s in te zien en te volgen (Joël 2:32 / 2 Tim. 2:2).

Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)!

¹ Coordinated Universal Time

² International Bank Account number

³ Global Positioning System