

Hartgesteldheid

Het is altijd bijzonder wanneer de schriftgeleerden Jezus wilden verzoeken Hij had hun altijd door had en ontblote hun motief.

In Matheus 19 willen ze hem ook weer verzoeken met de vraag mag een man zijn vrouw weg zenden om allerlei redenen. Het mooie is dat hij hun naar de bron van het huwelijk brengt wat vanuit het goede is gemotiveerd (vers 4-6). Maar blindt om Jezus te verzoeken verschuilen zij zich onder de scheidingsbrief van Mozes. In het antwoordt hierop voel je hoe de Here bijna geïrriteerd is en antwoordt dat Mozes het heeft toegestaan met het oog op de hardheid uwer harten. En voegt Hij eraan toe, doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. Zijn discipelen zijn door het gevoerde gesprek enigszins van doen en stellen de vraag of het wel raadzaam is te trouwen. Jezus geeft hierop een beschrijving van het hart die diepgaand is;

- Er zijn immers gesnedenen, die zo uit de moederschoot zijn geboren,
- en er zijn gesnedenen, die door de mensen gesneden zijn,
- en er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden hebben, ter wille van het Koninkrijk der hemelen.



*vanuit de moederschoot
een besneden hart*



*besnijdenis van de voorhuid
door mensen handen*



zichzelf besneden

Waarom is dit een beschrijving van het hart? In het oude testament stelt de Here al dat Hij verlangt naar de besnijdenis van het hart Jer. 4:4.

- Als eerst de gesnedenen vanuit de moederschoot, dit zijn maar zeer weinigen (Henoeh, David, Johannes de Doper en de Here Jezus) die *een besneden hart hebben* ter wille van het Koninkrijk der hemelen
- De tweede groep zijn de Israëlieten die volgens de wet de *besnijdenis van de voorhuid* door mensen handen, maar hun hart niet hebben besneden.
- De derde groep zijn jood (zoals Nikodemus) en heiden die zich bekeren en wedergeboren zijn en zo *zichzelf besneden* hebben ter wille van het Koninkrijk der hemelen.

God kijkt waarlijk naar het hart Behoed uw hart boven al wat te bewaren is (Spr. 4:23) en draag het pantser der gerechtigheid (Efez. 6:14) om je hart te behoeden voor ongerechtigheid.

Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)!