

## 12stammen tegenover 12Stammen

Heden voltrek zich in het midden oosten de zogeheten “Arabische opleving”. Men kan het ook zien als een geestelijke beroering die zich aan dient. Waarom? In al deze landen wilt het volk (jongeren) een verandering maar wordt er onbewust dan wel bewust gekozen voor een (strikter) islamitische regering. Welke altijd weer als leus heeft dat de vijand Israël is.

De staat Israël is omring door deze grote Arabische menigte. Ze staan letterlijk tegenover elkaar zoals geprofiteerd is over Ismaël (Gen.16:12 ). Het zijn de 12 stammen van Ismaël (Gen.17:20 en Gen.25:12-16) tegenover de 12 Stammen van Isaak , Israël (Gen.49:1-28). De ene komt voort uit de Belofte (Isaak) een de andere is een surrogaat (Ismaël). Wat men niet moet vergeten is dat Abraham zielsveel van Ismaël hield, zie Gen 21:10-11,13. Ook bevestigd de Here dat hij talrijk zal zijn en dat hij 12 vorsten/stammen zal voortbrengen. Als het dus broers zijn vanwaar dan deze grote argwaan tegenover elkaar? Vanaf het begin is er grote onenigheid tussen Hagar en Sara (vernedering Gen.16:6,9) en tussen Ismaël en Isaak (Gen.21:9). Dit is van generatie op generatie door gegeven en blijft tot op heden een diep geworteld kwestie. Uiteindelijk vinden de nageslachten van Ismaël in Mohammed en de koran hun geloof (surrogaat). Israël heeft de Torah en De Messia (De Here Jezus/Yeshua). De Messia hebben ze verworpen (en blijven ze verwachten Joh.1:11), waardoor wij heidenen (Christenen) zijn ingeënt (Heb.11:11) en onze verlossing hebben.



*Abram stuur Hagar en Ismaël weg*



*Abraham op weg om Isaak te offeren*

Bijzonder is dat bij het sterven van Abraham, Isaak en Ismaël gezamenlijk aanwezig waren en eer aan hem betoonden (Gen.25:9). Dit kan ook wel een hoopvol beeld zijn voor de toekomst. Dit wordt bevestigd in het feit dat veel moslims en joden tot geloof in Jezus Christus komen. En dat wij Christenen onze joodse Here Jezus meer en meer zullen waarderen.

Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)!