

Geld

Nog nooit werd er zoveel over geld gesproken en geschreven. De krantenkoppen staan er vol van.

De bedragen waar over gesproken/geschreven word zijn voor mij het meest bizar. Er wordt over miljarden gesproken alsof het kleingeld is. Deze vele biljoenen(1000 miljard) die worden uitgetrokken om landen en ondernemingen te redden is absurd. Tien jaar terug hadden wij burgers nog nooit gehoord van dit soort bedragen. Je had dan het gevoel dat je de hele wereld kon kopen voor dit soort bedragen. De wereld is in angst en in de grip van de financiële malaise. De president van de Nederlandse Bank is uiterst bezorg over de gevolgen die deze crisis kan hebben op de Nederlandse hypotheekmarkt. Want als het effect zichtbaar word in de Nederlandse hypotheekmarkt gaan wij het allemaal voelen. Voor ons als christenen gelden deze angsten niet, want waar de Geest van God is, daar is vrijheid. De wereld opereert in angst, maar God opereert in geloof, hoop en liefde.

Vele christen worden deze periode ook geleid door angst. Dit heeft voornamelijk zijn oorsprong bij het materialistisch denkpatroon van deze wereld. Hoe meer je hebt hoe beter het met je gaat en hoe succesvoller je bent. Er zijn zelfs mensen die schrijven dat het bewezen is dat geld gelukkig maakt. Mensen meten hun identiteit af aan hun bezit. De bijbel is in mijn optiek duidelijk hierin **“gij kunt niet God dienen en de Mammon”(Lucas 16:13)**. Het is dus onmogelijk te leven voor God en angst niet toe te laten in je leven en te leven voor het vergaren van alleen geld en materiële goederen.



Er zijn christenen die financieel enorm gezegend zijn, echter ook hier geeft de bijbel inzicht in **“Als iemand veel heeft ontvangen, zal ook veel van hem worden geëist” (Lucas 12:48)**. De christenen die dus veel invloed, rijkdom e.d. bezitten, hebben ook een enorme verantwoordelijkheid naar God toe. De principes van God zijn geven en de principes van de Satan zijn nemen.

Laten wij als christen ons niet teveel bezig houden met de crisis en wat voor gevolgen het zou kunnen hebben voor ons, maar laten wij ons oog alleen gericht houden op Jezus Christus, de leidsman en voleinder van ons geloof.

Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)!