

Ons dagelijks brood

“Geef ons heden ons dagelijks brood” (Mat 6:11). Bij dit gedeelte van Onze Vader wordt vaak aan geestelijk voedsel gedacht namelijk de Woorden van Leven en Kracht van onze God –“ Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat”- (Mat 4:4 en Deut 8:3).

Maar dagelijks brood is ook gewoon het fysiek eten dat we dagelijks kunnen nuttigen. In de westerse wereld is het zo vanzelfsprekend dat men de “noodzaak” en zegen er niet van in ziet. Maar in andere delen van de wereld is het dat je dag bij dag moet zwoegen voor het vaak weinige eten. Dan geldt “geef ons heden ons dagelijks brood” als een letterlijk gebed tot God. Niet zo lang geleden werd er in Duitsland de EHEC bacterie geconstateerd. Hierdoor ontstond er naast de bekende dierenziekten ook een groente ziekte. Wat verontrustend is, is dat het Westen met zijn overvloed ook getroffen kan worden door een tekort aan voedsel. Door ons hoge mate van gebruik kan zo’n een tekort snel nijpend worden. Dan kunnen we nog zoveel geld en bezit hebben. Echter ons eerste levensbehoefte, “ons dagelijks brood” is echt van levensbelang en dan hebben wij het niet eens over water!

Na de tsunami in Japan (tot voor kort de 2^e economie ter wereld) werd er in een van de opvangcentrums een man (leek een welgestelde man) geïnterviewd. Met enige schaamte gaf de man aan dat hij bezit heeft verloren maar nog wel over voldoende financiën beschikte. Echter zei hij dat hij met deze financiën geen “beter” voedsel kon krijgen dan het beschikbare rantsoen van noodles (bamisoep).

Mogen we bij het gebed van ‘ons dagelijks brood’ ons er bewust zijn, wat een zegen wij hebben.



Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)!