

Analyse toekomst visie 2BroPublishing

De toekomst met de Here is voor zijn kinderen hoopvol (Jer. 29:11) als wij hem liefhebben. Want zijn liefde was er eerst en is onvoorwaardelijk (Mal 1:2).

Het aantal mensen op aarde en de daarbij behorende groei curve (figuur 1) is uitzonderlijk.



Figuur 1 Wereld bevolking

We zijn in een tijd aan gekomen dat we ons in gelijke omstandigheden als in de tijd van Noach bevinden. De wetteloosheid en zonde neemt toe maar ook de genade. Ja ook de genade van de Vader door zijn Zoon is groot, God wilt dat niet één mens verloren gaat (Joh 3:16). Ook zal de Here 99 niet verloren schapen achterlaten om die ene verloren te zoeken (Mat 18:12-14).

Maar hoe kunnen wij de toekomst tegemoet gaan en is er enige voorbereiding mogelijk? Eind vorig jaar was een van onze 2BroPublishing leden naar een conferentie in Den Haag ("Meet the future") daar hoorde hij de eerst mens op de maan (dhr. Amstrong) spreken. Bijzonder om aan te halen een man van rond de 80 jaar en nog scherp van geest. Hem werd de vraag gesteld of hij de toekomst kon voorspellen. Hij antwoordde het volgende de toekomst kan ik niet voorspellen als ik alleen al naar mijn eigen carrière kijk. Ik had gestudeerd voor ingenieur maar in niet meer dan 5 jaar na mijn afstuderen hadden de Russen de eerste kunstmaan (Spoetnik) om de aarde waarop Amerika wilde reageren en het hun lukte om als eerste naar de maan te gaan. Verder had hij het wel over een trend die een scherpe curve vertoonde dat was de computer processors (halfgeleiders). Een vergelijking onze hedendaagse mobiele telefonen (2GB) zijn tot wel 10^6 (1 met 6 nullen) krachtiger dan de Apollo (1024-bit) maanlander processor! Het enige wat hij over de toekomst wilde opmerken is dat niet de wetenschap maar de filosofen die tientallen jaren tot eeuwen eerder erover hadden geschreven maar dat het als onmogelijk werd verklaard. Als dit zo is waarbij filosofen vaak gebruik maken van niet tastbare lectuur (geestelijk/occult) dan kunnen wij als kinderen van de Levende God die de toekomst kent hem hierover zoeken in gebed voor openbaring van zijn Woord. Deze openbaring hebben we nodig om de toekomst tegemoet te treden in zekerheid dat de Here alles leid en het goede voor heeft met hen die Hem liefhebben.

2BroPublishing wilt minimaal om het kwartaal en als de Here het leid eerder te publiceren.

Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)!